

# NYHEDSBREV



Uge 10 2017

## Ugeplan uge 11

Mandag	Humlebier + Frøer i gymnastiksalen. Myrer: kreative aktiviteter.
Tirsdag	Larver, Myrer og frøer: fortælletime kl. 8.30 – 9.00 Larver + en lille gr. myrer: i gymnastiksalen Humlebier: musik og samling 8.10 – 9.20 derefter Trin for trin
Onsdag	Larver: cykel/gåtur Myrer, Frøer og Humlebier: fortælletime kl. 8.30 – 9.00 Humlebier: Tinobog
Torsdag	Larver: påskepynt + påskeglas Myrer: musik Frøer og Humlebier: Kreative aktiviteter. Myrer, Frøer og Humlebier: Maddag – kylling i karrysovs m. ris (glem madpakken!)
Fredag	En gruppe myrer: wellness

### EN HELT NORMAL UGE

...hver uge er unik men alligevel!

Efter en vinter med sygdom og afholdelse af ferie, oplevede vi i denne uge en hel "almindelig" uge, hvor hele vores ugeprogram kunne gennemføres som planlagt.



Tirsdag: Var Annedorte og Noah med til samling i børnehaven, de sang forskellige sange. Efterfølgende var Hector, Noah, Magnus og Sarah med i multisalen hvor de legede "jeg går med Fido på hovedet", kastede med ærteposer og så hvem der kunne kaste længst og vi kravlede højt op i ribberne.

Onsdag: Jakob fra børnehaven var på besøg, alle de store var med ude på legepladsen, hvor vi kravlede op på den store bakke og igennem tunnelen, vi legede også nede ved den lille sandkasse længst nede på legepladsen. Alle de små var inde og syngte sange og læse bog.



Der har været yoga i gymnastiksalen, kreative udfoldelser i SFO'en musik for de mindste i glassalen, leg i multisalen, Tinobog og "trin for trin" og masser af leg på legepladsen.

### VUGGESTUEN DENNE UGE:

Mandag: Var de store børn med på cykeltur og de små var hjemme og lege i vuggestuen. Sarah var med til at bage boller, som vi spiste til eftermiddagsmad.



Torsdag: cyklede Lenette med Hector, Sarah, Michela og Magnus rundt i byen hvor de plukkede vintergækker og grene. Vi mødte en dame og Michela gav hendes blomster til damen. Da vi kom hjem var der middag, vi fik kylling i karry med tilbehør. Det var lækkert og børnene spiste godt.



#### EN AF DE GODE HISTORIER OM NATURMUSEN/GRØNBJERG FRISKOLE

Ved torsdagens musik for myrer dukkede der pludselig en flok skolepiger op, der i første omgang stod og betragtede de syngende og dansende børn, men hurtigt blev de en del af sangen og dansen og det var tydeligt at både de store piger og myrerne nød at være sammen om musikken.



GOD WEEKEND - KLAUS