

NYHEDSBREV



Uge 14 2017

Ugeplan uge 15

Mandag	Sampasning
Tirsdag	Sampasning
Onsdag	Sampasning
Torsdag	Lukket
Fredag	Lukket

Ugeplan uge 16

Mandag	2. påskedag
Tirsdag	Larver, Myrer og frøer: fortælletime kl. 8.30 – 9.00 En lille gr. myrer: i gymnastiksalen Humlebier: musik og samling 8.10 – 9.20 Frøer og Humlebier: Helteyoga/mindfulness
Onsdag	Myrer, Frøer og Humlebier: fortælletime kl. 8.30 – 9.00 Børnehaven holder påskefrokost (ingen madpakker – se ophæng ved indgangen)
Torsdag	Myrer: skovdag* Frøer og Humlebier: Kreative aktiviteter.
Fredag	Humlebier: morgenløb med skolen kl. 08.10** En gruppe myrer: wellness

*Medbring taske med lidt skiftetøj, madpakke og drikkedunk med vand.

** Husk gode løbesko med.

GÆK GÆK GÆK... PÅSKEN ER LIGE OM HJØRNET

... og det betyder påskeæg påskeharer, påskefrokoster og ikke mindst påskeferie.

Efter påske skal Humlebierne til at forberede sig på skole/sfo livet for alvor. Tirsdag eftermiddag skal de være i SFO'en og følge deres eftermiddag. Fredag morgen skal de med hele skolen på morgenløb.

Det betyder at de skal være her kl. 08.00 så de kan blive klar til opvarmning kl. 08.10. Det betyder også at de skal have gode løbesko med. (gummistøvler eller lign. er *ikke* til løb!)

ENDELIG I SKOVEN IGEN (ELLER FOR FØRSTE GANG)

Mandag tog vi hul på skovdag i NaturMusen.

Først var det Frøer og Humlebier, der var afsted. Det var lidt som at komme hjem og så alligevel var alt nyt og spændende.

Myrerne og 3 Larver var så afsted torsdag. For dem var det hele nyt – eller det vil sige at de tre Larver og de ældste Myrer kendte stedet og var straks med på at de nu var "de store" som skulle fortælle de små hvor man må gå og hvor man ikke må gå.





EN GRAVKO

Børnehaven har fået to gravemaskiner til sandkassen. Det var noget der vakte glæde, men også frustrationer over at man ikke hele tiden kunne side på den, men måtte vente i kø.

Ud over træning i at skulle stå i kø, er gravemaskinerne også god træning i motorik og øje- hånd koordination. Den ene hånd bøjer skovlen, den anden løfter. Det er ikke så ligetil, men når først man har lært det, er det ikke noget man glemmer.

At sidde på en flot gravemaskine er næsten som når de voksne sidder på en rigtig gravemaskine. Man kan i hvert fald hurtigt lade fantasien få frit løb og drømme sig

til at blive en rigtig arbejdsmand.



PÅSKEFROKOST/LØB

Traditionen tro var der onsdag et lille påskeløb, hvor børnene skulle hjælpe påskeharen med at finde de mange påskeæg, der var blevet væk. Efter løbet var der blevet dækket borde med den dejlige mad, børnene havde haft med hjemmefra.



Karsten er altid med når der er mad på bordet!





Larverne havde selvfølgelig også påskefrokost.

NY PRAKTIKANT

I SFO'en kommer der efter påske en ny praktikant, der skal være der i 8 uger. Det er Samir, der kommer fra Syrien. Hun skal blandt andet gøre eftermiddagsmaden klar til SFO-børnene.

GOD PÅSKE!
KLAUS

