

NYHEDSBREV



Uge 41 2017

Ugeplan uge 42

Mandag	Sampasning vuggestuen, børnehaven og SFO'en
Tirsdag	Sampasning vuggestuen, børnehaven og SFO'en
Onsdag	Sampasning vuggestuen, børnehaven og SFO'en
Torsdag	Sampasning vuggestuen, børnehaven og SFO'en
Fredag	Sampasning vuggestuen, børnehaven og SFO'en

Ugeplan uge 43

Mandag	Larverne: gåtur/på legepladsen Frøer + ældste myrer: i skoven Myrer hjemme i børnehaven
Tirsdag	Frøer musik – samling kl. 08.10 Larver og myre: Fortælletime kl. 8.30 Larverne: i gymnastiksalen Yoga for: Tilde, Viggå, Benjamin, Jonas, Venja, Isabella og Sissel.
Onsdag	Larverne: sang og musik Myrer og Frøer: Fortælletime kl. 8.30 Frøer: trin for trin
Torsdag	Myrer og Frøer samt Noah, Magnus og Paz i skoven.
Fredag	

HUSK HUER OG VANTER!

Efteråret har lagt sin våde og kolde hånd på landet og det er nu, vi skal finde flyverdragt, huer og handsker frem.

Både gummistøvler, regntøj og termotøj er selvfølgelig stadig et must.

Det er netop når tøjet kan holde tørt og varmt at børnene har det godt og trives allerbedst.

Sansningen omkring det at få mudder på hænder, støvler, jakke ansigt og så videre er med til at gøre børn robuste og finde ud af at selvom hænderne bliver kolde og mudrede, kan man stadig lege og have det sjovt.



Efter en sjov dag i pløret, trænger tøjet sikkert til at blive skyllet og tørret. For at den følgende dag skal blive lige så sjov og lærerig, er det vigtig at børnene ikke står med våde støvler eller regnbukser.

For ud... det skal vi hver dag!

Brug derfor lige lidt tid ved afhentning, til at tjekke om dit barns tøj er klar til næste dag.



LARVENYT

Nu er det ved at være rigtig efterår, bladene falder af træerne og vi har lavet fine billeder af blade med farver, de hænger på væggen på stuen.



Der er også rigtig meget mudder, som giver nogle sjove sanselige lege, og vi bliver dejlig beskidte.

Maskinerne udenfor er stadig et stort hit og spændende at kigge på.



Jeg er vild med guitaren prøver Malthe at fortælle, og vil gerne ha' den ned. Der bliver også ofte sunget, spillet og lavet rim. De ældste børn kan nu et rim om "En klovn var trist og en anden var glad" Vi snakker om, hvordan ser man ud når man er trist, og hvordan ser man ud, når man er glad.

NÆSTEN I BØRNEHAVE

Når man er ved at være klar til børnehaven i NaturMusen, er det helt naturligt at flere og flere aktiviteter bliver sammen med de yngste i børnehaven.

I næste måned er både Noah og Magnus klar til at tage skridtet ind på den anden side af glassdøren. Men ikke noget med »One small step for man, one giant leap for mankind« Nej, det bliver ikke noget voldsomt møde med noget ukendt.

Vi er altid i hinandens nærhed; vuggestuen og børnehaven. Vi har fælles aktiviteter, de store vuggestuebørn sover til middag i børnehaven, der er besøgsdage, hvor madpakkerne bliver spist sammen med de store børnehavebørn og så er der



selvfølgelig skovdagene, hvor de store Larver virkelig mærker, hvordan det er at være sammen med Myrer og Frøer.

Både børn og voksne glæder sig til at tage imod Noah og Magnus.

FORTÆLLERTIME M. M.

Tirsdag og onsdag har vi fortællertime. Men det er ikke kun fortælling, der foregår på dette tidspunkt. Nogle gange bliver der fortalt eller læst højt af en bog, nogen gange bliver der dramatiseret og lavet teater og nogen gange er det tid til at få brugt kroppen.



Tirsdag startede vi med at synge og være på løvejagt. Herefter var det med at komme op på dubberne, for nu skulle der danses "Bom tjekke bom".

MOTIONS DAG FØR EFTERÅRSFERIEN





Et kig ind i fremtiden!

GOD WEEKEND
KLAUS