

NYHEDSBREV



Uge 18 2019

Ugeplan uge 19

Mandag	Skovdag for Myrer + Frøer* Humlebier: Filurbog
Tirsdag	Fortællertime for Frøer og Myrer Humlebier musik og fortælling i gymnastiksalen kl 08:10 + besøg i 0. kl. Humlebier i SFO fra kl. 13.30
Onsdag	Frøer: trin for trin Yoga for en lille gruppe Myrer
Torsdag	Skovdag for alle*
Fredag	Legetøjsdag for alle. Humlebier: morgenløb med skolen derefter Trin for trin

*Medbring lille rygsæk med skovvenlig madpakke, drikkedunk med vand samt lidt skiftetøj.

TAK FOR HJÆLPEN

Først vil jeg gerne sige tak for hjælpen i lørdags. At komme mandag morgen og se hvordan, der virkelig har været arbejdet igennem på arbejdsdagen, er en fornøjelse.

Endnu en gang var en stor flok forældre og børn mødt op til en hyggelig dag med arbejde, snak og dejlig mad.

Tak fordi du er med til at gøre NaturMUSEN og Grønbjerg Friskole til et dejligt sted at være barn!

VINTEREN ER TILBAGE

I dag var det lige som om vejret havde taget en helt forkert drejning. Pludselig væltede det ned med hagl og slud. Eller som en af drengene kom løbende ind og sagde: "Det regnede med perler!"



Fredagens cykeldag blev pludselig afbrudt af vinterligt vejr. Flyverdragter, huer og handsker måtte igen findes frem.



...vejret til trods, skal vi stadig huske på at sommerferien ikke er så langt væk endda. Derfor er det ved at være sidste chance for tilmelding til pasning i ugerne 27, 28, 31 og 32.

Hvis man ikke har skrevet noget på sedlen senest onsdag den 8. maj, kan man *ikke* få passet sine børn i sommerferien!

Se flere billeder fra vintervejret 3. maj 2019 på vores facebookside. www.facebook.com/naturmusen/

Da min computer gik i sort fredag formiddag, må ugens øvrige billeder vente til en anden gang!



Nyt fra børnehaven

Torsdag var hele børnehaven i skoven og vi lavede alt muligt som er sjovt i skoven. Det var lidt koldt så vi tændte bål til at varme fingrene ved. Vi snittede og savede i store og små pinde, nogle fandt frøer og myrer og der blev samlet et lille bjerg af grankogler. Andre gik på opdagelse til broen og der blev leget kysseleg. Imens fløj er helikopter rundt og måske var det en spionhelikopter. Det kunne vi ikke finde ud af.



NYT FRA LARVERNE

Først vil vi gerne takke dem, som har været med til at male " lille" vuggestue, det er blevet så flot 🙌
I tirsdags var vi i salen og hold da op motorikken kom på prøve, Rikke havde lavet en forhindringsbane, hvor der både skulle kravles over og under og øves balance, det var så sjovt, så det var svært at skulle tilbage og spise, de kunne bare blive ved.
Vi er stadig meget ude på legepladsen, det er blevet en hel vane for flere, at når vi er færdige med frugt, så vil de ud.
Sangen Åh boggie woogie er blevet sunget flere gange efter at den også var blevet brugt i salen. Den er god til at lære kropsdele, god rytme, bevægelse og samspil.
Vi er også lige begyndt med sangen Aramsasa Aramsasa, tror mange af jer kender den, det er en gammel kendt sang, med et volapyk sprog, som ofte er sjovt for børn.
Vi har fået lidt flere timer, så engang imellem er vi tre om eftermiddagen, det er så dejligt, det giver meget mere ro og tid til børnene.

Billeder fra ugen der gik i vuggestuen kommer i næste uge, da min computer er gået i sort!

GOD WEEKEND
KLAUS