

NYHEDSBREV



Uge 24 og 25 2019

Ugeplan uge 26

Mandag	Myrer og frøer: skovdag
Tirsdag	Humlebier: musik og fortælling i gymnastiksalen kl. 08.10 (vi går kl. 8.05!) Fortællertime for Frøer og Myrer
Onsdag	Frøer: trin for trin
Torsdag	Alle: skovdag – vi tager til Præstbjerg afgang ca 8.20 Sommerfest i skolegården kl 17.00 – ca. 20.00
Fredag	Humlebier: trin for trin

Dette nyhedsbrev er blevet for både uge 24 og 25.

Der ligger mange billeder på vores hjemmeside fra de to uger. [Klik her for at se siden med aktuelle billeder.](#)

På torsdag fra 17.00 – 20.00 har vi sommerfest i vuggestuen, børnehaven og skolen i skolegården.

Der vil være sang underholdning fra børnehaven og nogle af skolens musikhold samt dimission. Men derudover skal vi spise sammen. Alle medbringer selv kød til grillen. Skolen sørger for salat og brød.

Der kommer rigtig mange til festen, så kom i god tid for at få en god plads.

Børnehaven skal optræde med en lille sang og da de skal på som de allerførste, skal de afleveres i børnehaven, hvor personalet vil gøre dem klar til deres optræden.

Vi glæder os til at se Jer!

UGE 24

UGEN DER GIK HOS LARVERNE



I denne uge fik vi bagt rigtig mange boller til vores eftermiddags mad, flere børn var med til at bage, det klistrede meget på fingrene, nogen synes det var dejligt at røre ved andre var ikke så vilde med det, men var med på en kigger.

Vi har igen været på tur over i Byparken, det vil vi gøre fremover, det er så godt, både børn og voksne nyder det i fulde drag. Her er ro og højt til loftet, og så er det fuld af indtryk og oplevelser, en stor sten, en lille sten og hvad sker der når en sten bliver kastet i en vandpyt. I denne uge var der rigtig mange vandpytter, så der blev hoppet og sjasket rigtig meget, vand er en fantastisk ting at undersøge.

I torsdags var 5 børn i børnehaven og lege med deres nye maskiner, det var et kæmpe hit, hvor der også blev øvet, det at dele og skiftes til at have maskinerne.



HUMLEBIFEST



Fredag var der humlebifest efter børnehavens lukketid. Humlebieerne ankom i deres fine tøj og startede med at bygge deres egen pizza. Fantasien kom i brug og nogen byggede pizzaen op som et bål, én lavede en smiley og alle fik præcis det de bedst kunne lide. Alle ventede på deres tur og kunne imens blive inspireret af at se på de andre. Efter maden så vi film og spiste en is til. Vi sluttede af med en konkurrence om hvem der er bedst til at huske det man ser og én hvor det gjaldt om at spise en jordbærnsnøre så hurtig som muligt med hænderne på ryggen. Det var ekstra udfordrende for alle dem der i øjeblikket mangler en eller flere tænder.



UGE 25

UGEN DER GIK HOS LARVERNE



Vi har købt en tvilling klapvogn, så vi kan komme på tur med fire børn, 2 kan sidde i den og 2 skal gå og holde ved. De skal så skiftes til at være på tur, skiftes til at sidde i den og skiftes til at gå. En rigtig god træning i at vente på tur. Vi har allerede brugt den flere gange og de er faktisk ret gode til at skiftes, når der bliver sat ord på, hvad de skal.



Vi vil også engang imellem tage madpakker med og så finde et sted, hvor vi kan sidde og spise. Det er rigtig hyggeligt med turene med 4 børn, tid til fordybelse, hvor børnene kan blive ved det, som optager dem. Tid til nærvær hvor vi ser hinanden og snakker sammen både børn og voksen. Det er dejligt for alle at komme på tur, hvor der er ro og højt til loftet, fuld af indtryk og oplevelser.

Vi er i øjeblikket også tit på besøg i bh. hvilket de vil rigtig gerne, det er også godt for de kommende børnehavens børn, så overgangen bliver lidt lettere, Malthe og Lukas skal i bh. 1. Juli.



UGEN DER GIK I BØRNEHAVEN



Humblebierne var på besøg hos Bodil i det dejligste vejr, der ledte tanken hen på ferie. Vi gik tur gennem skoven hvor der er rigtig mange broer. Nogle steder løb vandet hurtigt under broen og vi kunne se bunden. Andre steder var der mudret og stille vand. Vi fandt skovtrolden hule. Han er en ganske lille skovtroll som bor i en ganske lille hule og vi så ham ikke.

Lidt længere henne kom vi til søen hvor vi kunne fiske med vores net. Vi fiskede også lidt inde i skoven i det stille vand. Vi fandt store haletudser og mygge-, guldsmede- og vandkalvelarver som vi havde i en hvid bakke så vi kunne se på dem.

Nogle børn spillede spil på græsplænen og et par stykker faldt i vandet og måtte hænge tøjet til tørre. De fleste tog sko og strømper af og dyppede tæerne i vandet. Madpakkerne blev hurtigt spist og så var der lidt tid at lege lidt igen, inden Bodil fandt is frem og det var tid til at sige farvel og tak for en hyggelig formiddag.



Torsdag sad Emma og Benedicte sammen med en voksen og talte om hvad de kan lide og hvad de ikke kan lide. Det blev der denne lille sang ud af. Melodien opstod helt spontant og kan ikke gentages.

Emma og Benedicte's sang - torsdag den 20/6-2019

Jeg kan godt li' kage

Jeg kan ikke li' salat

Jeg kan godt li' æbler

Jeg kan ikke li' frikadeller med løg

Jeg kan godt li' at tegne

Jeg kan ikke li' at lege i sandkassen

Jeg kan godt li' at være på tur

Jeg kan ikke li' at være i børnehaven

Jeg kan godt li' at lege med heste

Jeg kan ikke li' at kigge på traktor

Jeg kan godt li' at spille

Jeg kan ikke li' at gå rimelig lange ture (som helt ud til kirken)

Jeg kan godt li' at lege med Eva

Jeg kan ikke li' at være til musiktime

Jeg kan godt li' høj musik i børnehaven

Jeg kan ikke li', når der er folk, der driller mig

Jeg kan godt li', når Klaus spiller på guitar

Jeg kan ikke li' at gå i bad og få shampoo i øjnene

Jeg kan godt li' at cykle

Jeg kan ikke li', når mor og far bliver sure på mig

Jeg kan godt li' at cykle ture inden sengetid

Jeg kan ikke li' at slå mig

Vers fra andre børn:

Jeg kan godt li' at cykle

Jeg kan ikke li', at de kommer efter mig og driller mig

Jeg kan godt li' at køre i store maskiner

Jeg kan ikke li', når der er nogen, der slår mig

Jeg kan godt li' at cykle lange ture sammen med mor og far

Jeg kan ikke li' at være i børnehave

Mandag var myrer og frøer i skoven. De var på gåtur, hvor de har lagde korn ud til skovens dyr. Det blev lagt i nogle bunker i håb om, at vi torsdag kunne se om der er nogle dyr, der har spist noget af det. Og måske være heldige at finde dyrespor.

En stor myretue blev også undersøgt og børnene erfarede at hvis man står stille for længe ved den, så kravler myrerne op ad benene...



Se flere billeder [her!](#)