

# NYHEDSBREV



Uge 34 2019

Ugeplan uge 35

Mandag	Alle: Udedag på grunden*
Tirsdag	Humlebier: musik og fortælling i musiklokalet/gymnastiksalen kl. 08.10 (vi går kl. 8.05!) Fortællertime for Frøer og Myrer
Onsdag	Fortællertime for alle
Torsdag	Alle: tur til majs-labyrinten i Spjald*
Fredag	Humlebier: trin for trin

\*Medbring en lille rygsæk med skovvenlig madpakke, drikkedunk og en smule skiftetøj. Børnene skal selv kunne bære tasken på ryggen.

## UGEN DER GIK I BØRNEHAVEN



Så er vi endelig tilbage i skoven.

Hver mandag og torsdag tager alle med i skoven, hvor naturoplevelser naturligvis er i højsæde.



Den undersøgende tilgang til skovens dyre og planteliv, skærper børnenes opmærksomhed. Den hjælper med at opnå en fordybelse, som det kan være svært at opnå hjemme i børnehaven, hvor der er mange børn på lidt plads. Når børnene oplever voksne, der selv er undersøgende og undrende, åbner der sig pludselig en helt ny verden, som man ikke får øje på når man drøner afsted.



Her ude i skoven er der plads nok til alle, og det kan mærkes på børnenes adfærd. Der bliver plads til at indgå i sociale sammenhænge, hvor man kan lege i små grupper uden at de bliver forstyrret.

## På vej i skole

Humblebierne er nu så småt ved at stifte bekendtskab med det at gå i skole.

Tirsdag var første gang de nye humlebier skulle være sammen med 0. og 1. klasse til musik og efterfølgende til fortælling i gymnastiksalen sammen med resten af skolen.

Det kan være en stor mundfuld og temmelig overrullende at være med i meget større sociale sammenhænge end de kender fra børnehaven, men alle klarede det super godt.

Vi startede med at gå i musiklokalet i god tid, så børnene lige kunne fornemme lokalet og høre lidt om hvad de skal, når der er musik og fortælling. Hvad man må og ikke må, og hvordan det er at gå i skole.

Efter en velkomst-sang og en navnerunde sang vi "Første skoledag" af hr. Skæg. Skolebørnene kendte den fra sidste år og måske har nogle af Humlebierne også hørt den før. Dernæst sang vi "Puf"! En sang om en magisk drage, og om hvordan man som barn kan bruge sin fantasi, men at man måske mister fantasien, når man bliver voksen. Til slut nåede vi at lege sanglegen "Vil du med i skoven".

Da sangtimen var ovre, var det blevet tid til at gå i gymnastiksalen. Humlebierne hurtigt fandt deres morgensidder. Nu var det blevet tid til fortælling. Denne gang var det Rikke (lærer), der fortalte historie.

## Hvordan er det nu lige med ...?

Når man er ny forælder i børnehaven, kan man have brug for at kende retningslinjer og praktikker omkring det ene eller andet.

Denne information kan findes på hjemmesiden lige [her!](#)



### UGEN DER GIK HOS LARVERNE

Vi synes, det går godt med at være tilbage i den lille vuggestue igen. Det kræver, at vi er rimelig struktureret. F.eks bruger vi at gå ind i det lille pudrum med ca.4 børn, hvor vi så spiller, laver puslespil, læser historier eller leger med forskellige ting. Det giver en god ro til de andre på stuen. Der er også hver dag 4 børn, som spiser madpakker derinde, det er Emma, Texas, Lærke og Ida.

Vi går ofte tur med 4 børn lige efter frugt. At vi får os delt op, når vi kan, betyder der bliver mere ro og tid til nærvær og tætte relationer. Vi ser også, at børnene fungerer og leger godt med hinanden. De er ret omsorgsfulde overfor hinanden.

En lille sjov oplevelse: Texas havde slået foden og lå på madrassen og græd lidt, jeg spurgte, er der nogen der kan hjælpe Texas? Hvorefter Lærke hurtig tog en grydesvamp og satte den på Texas pande og ja det hjalp faktisk.



[Se flere billeder fra ugen der gik lige her!](#)



Vi har haft godt gang i nogle sanglege i denne uge, og så er det dejligt at se nogle børn, som efterfølgende selv kan danne rundkreds og lege sangene.

