

NYHEDSBREV



Uge 38 2019

Ugeplan uge 39

Mandag	Alle: skovdag. 08.30*
Tirsdag	Humlebier: musik og fortælling i musiklokalet/gymnastiksalen kl. 08.10 (vi går kl. 8.05!) Fortællertime for Frøer og Myrer
Onsdag	Fortællertime for alle
Torsdag	Alle: Kirkes fødselsdag – vi går i kirken kl. 09.00
Fredag	Legetøjsdag – alle må medbringe et stykke legetøj hjemmefra

*Medbring en lille rygsæk med skovvenlig madpakke, drikkedunk og en smule skiftetøj. Børnene skal selv kunne bære tasken på ryggen.

MANGE KRAM

En ny rapport fra "Børns Vilkår" peger på at mange børn i danske daginstitutioner savner både trøst og kram. En sådan rapport gør selvfølgelig, at vi i NaturMUSEN må tage et kig på os selv. Er vi gode nok til at give trøst og kram? Da jeg en tilfældig dag i skoven gik rundt med kameraet kunne jeg hurtigt konstatere, at det er vi rigtig gode til.

Det at have tæt voksenkontakt prioriteres af alle i NaturMUSEN. Dermed ikke sagt at vi kan overse et barn, der måske er gået for sig selv. Men som hovedregel er vi der, når et barn har brug for det. Det afspejler sig også i den tilgang børnene har til de voksne. De virker trygge ved alle og går gerne til en voksen, når der er noget, der er svært.

Hele rapporten fra Børns Vilkår kan ses lige her: https://bornsvilkar.dk/wp-content/uploads/2019/09/BV_Tryghed_Rapport_Web.pdf



UGEN DER GIK HOS LARVERNE

I denne uge har vi lært en ny sangleg til samling, den hedder "Nu sidder Mads på stol" Børnene lærer at de skal skiftes til at sidde på en stol, vælge en ven, danse med vennen, rejse fra sin ven, vennen bliver ked af det og Mads kommer hjem igen og giver vennen en knus. Mange ord om følelser og vi kan få en snak om at rejse, blive ked af det og få et knus, så man bliver glad igen. Mads på stol kan opleves på videoen her: http://naturmusen.dk/?page_id=798



Samling holder vi altid lige inden formiddagsmaden, vi synger, laver rim og fortælling. Det er lidt forskelligt, hvad vi laver, den voksne finder på noget eller spørger et barn. Vi tæller ofte børnene, så de hører og lærer talrækken. Synger børnenes navne, børnene kan godt lide at blive nævnt og sunget om. Vi har også snakket om efterår og nu er det ikke sommer mere, måske forstår de bare lidt af det, de er i hvert fald med, når vi synger "Uh hvor det blæser, regner, bladene falder og vi fryser."

Vi synger ofte om dyr, hvert barn får et dyr at sidde med, så bliver der sunget om, hvad det er for et dyr, og hvad det siger.

Samling er utrolig lærerigt, de lærer at lytte, være opmærksomme, vente på tur, sproget stimuleres og så at vi er sammen om noget.



[Se flere billeder fra ugen der gik lige her!](#)



UGEN DER GIK I BØRNEHAVEN

Ugen startede med en tur til "Jettes strudsefarm" i Kloster. Det var en kæmpe oplevelse for børnene og der var nok at kigge på.

Vi havde en guide med rundt på farmen, som viste os både æg, kyllinger og voksne fugle.



At møde disse fjerklædte kæmper når man et lille barn kan være noget skræmmende og de er da heller ikke helt ufarlige. En voksen struds kan give så hårdt et spark, at det kan slå et menneske ihjel. Derfor fik vi strenge ordre på at holde os ca. en halv meter fra hegnet.

Men det var ikke bare strudse, der var på farmen. Der var både løbeænder, sorte og brune høns, gæs, emuer, nanduer, uldhåret grise, får og vandbøfler. De sidste så vi dog kun på lang afstand.



Inden vi tog hjem igen, købte vi et strudseæg samt nogle brunchpølser af strudsekød. Senere skal vi lave pandekager eller æggekage af ægget. Et strudseæg svarer til ca. 24 almindelige hønsæg. Pølserne skal vi have, når vi i oktober holder høstfest.

Dagen efter besøget på strudsefarmen lavede nogle af Humlebierne malerier af strudse. Disse kan ses i glassalen.

Fredag blev der arrangeret en hygge-læse-hule i puderummet. Med lidt afslappende stemningsmusik og den farvede pære lysende fra loftet, havde børnene sat sig tilrette med en god bog og et tæppe. En stjernestund og en oase i et hektisk børnehaveliv.

[Se flere billeder fra ugen der gik lige her!](#)



GOD WEEKEND
KLAUS