

NYHEDSBREV



Uge 45 2019

Ugeplan uge 46

Mandag	Humlebier: trin for trin Vi laver julehemmeligheder hele ugen!
Tirsdag	Humlebier: musik og fortælling i musiklokalet/gymnastiksalen kl. 08.10 (vi går kl. 8.05!) Fortællertime for Frøer og Myrer
Onsdag	Fortællertime for myrer, frøer og humlebier Humlebier: Yoga
Torsdag	Sidste skovdag inden jul.
Fredag	

**Medbring en lille rygsæk med skovvenlig madpakke, drikkedunk og en smule skiftetøj. Børnene skal selv kunne bære tasken på ryggen.*

FORÆLDREMØDE I BØRNEHAVEN

Onsdag den 27. november kl. 19.00 – 21.00 indbydes alle forældre til børn i børnehaveafdelingen til forældremøde.

Dagsorden til forældremødet følger senere.

Ud over almindelig info fra børnehaven, vil mødets fokus i høj grad være den positive historie om NaturMUSEN samt debat om forslag til nye tiltag og forbedringer af noget eksisterende.



UGEN DER GIK I BØRNEHAVEN

Sociale relationer og venskaber er altid et tema i børnehaven. Det er ikke altid ligetil at skabe sociale relationer og knytte venskaber. Det er noget man må lære gennem hele sin opvækst. De grundlæggende egenskaber for at interagere socialt er til stede hos alle børn, men det er vi voksne, der må hjælpe til med at udvikle evnen til at socialisere. Det sker ofte helt ubevidst ved at den voksne selv er forbillede, og nogle gange er forældre eller pædagoger nødt til at guide og hjælpe. Men at det er en del af børnehavelivet, er indiskutabel.

Børn er altid sammen om noget. Om det så er i puderummet, i vandhullet på legepladsen eller ved frokostbordet øves de sociale spilleregler.





Fredag havde vi besøg af Marcus Øland også kaldet "skovfar". Gennem fortælling, leg og masser af ballondyr fortalte han om sin børnebog "Alfred de rene bjørn".



[Se flere billeder fra ugen der gik lige her!](#)



NYHEDER FRA LARVERNE

I tirsdags var vi igen i salen, først skal de alle have tøj på, og sidder de og venter på at alle er klar til at gå.



I salen lavede vi en motorikbane, hvor de øvede balance, løb og hoppede, og de skulle passe på hinanden, når de skulle forbi, eller vente til der blev plads. Der blev da også kravlet i ribber, hvis en kan, kan

jeg vel også, så lige pludselig er flere i gang med klatreøvelse. Til sidst skulle alle madrasserne skubbes på plads, heldigvis havde vi mange hjælpere, og de skubbede bare løs. Inden vi gik hjem, sad vi på gulvet i en rundkreds og sang farvel og tak for i dag. En dejlig rolig måde at slutte af på.

Fire børn var på scooter tur i Byparken, det krævede lidt at komme over vejen, vi skulle passe på og vente på hinanden, så alle kom over sammen. Så gik det ellers bare ned ad stierne, pludselig var der en der væltede, og det var sjovt, en efter en lå de og var væltet.



Vi legede kran for at få dem op igen, men legen fortsatte, og til sidst tænkte jeg, hvordan får jeg fire børn på scooter hjem igen, når det går ud på at vælte hele tiden. Men det lykkedes med lidt leg, og alle kom sikre hjem.



Asger får et knus inden han skal sove, og jeg siger, Asger du er en dejlig dreng, hvorefter han siger, nej Asger er ikke en dejlig dreng, jeg spørger, hvad er du så? Han siger, Asger er bare en dreng. 😊

Lige en lille påmindelse vi vil gerne have vanter både i kasserne på badeværelset og i garderoben. Hvis de kun har et par vanter, kan de være våde og beskidte, når de skal ud at sove.

[Se flere billeder fra ugen der gik lige her!](#)

GOD WEEKEND
KLAUS