

NYHEDSBREV



Uge 46 2019

Ugeplan uge 47

Mandag	Humlebier: trin for trin Vi laver julehemmeligheder hele ugen!
Tirsdag	Fortællertime for Frøer og Myrer
Onsdag	Fortællertime for myrer, frøer og humlebier Humlebier: Yoga
Torsdag	
Fredag	Legetøjsdag

**Medbring en lille rygsæk med skovvenlig madpakke, drikkedunk og en smule skiftetøj. Børnene skal selv kunne bære tasken på ryggen.*

JULEKLIPPEDAG

Traditionen tro har vi fredag den 29. november store klippe-klistre-dag i NaturMUSEN og skolen. Nu skal det rigtig være jul.

Vi starter i NaturMUSEN kl 8.30 med frugt klippe-klistre starter kl. 9.00. Vi slutter af kl. 11.00, hvor børnene skal have madpakker.

Både forældre og bedsteforældre er velkomne.

Hvis du vil lave juledekoration, skal du medbringe lys og bund til dekorationene + evt. nips.



UGEN DER GIK I BØRNEHAVEN

Som noget nyt i børnehaven, har vi valgt at lave afkrydsningskemaerne om. Der er nu en seddel pr. dag, hvor personalet krydser børnene af og notere eventuelle beskeder. ved afkrydsning noteres om bleen er skiftet/tjekket formiddag, middag og eftermiddag. Endelig er der en rubrik, hvor personalet krydser børnene af når de har været ved frugtbordet om eftermiddagen. Hvis der skulle være beskeder fra børnehaven til forældrene, vil der stå "Spørg personalet" eller lign. Det er nu forældrenes ansvar at strege børnene ud, når de har sagt farvel til personalet.

Ugen der gik i billeder.



Yoga med swinging chimes.

Se videoklip her.

http://naturmusem.dk/?page_id=798



Vandleg



Tur til Præstbjerg



Brændekørsel – se video her! http://naturmusen.dk/?page_id=798



NYHEDER FRA LARVERNE

I tirsdags da vi var i salen, lavede vi igen motorikbane med hul i midten, det blev til vand, som vi kunne hoppe ned i og svømme, ja fantasien er god, så kunne vi også lige lave rim om " Dig og mig og vi to, sejlede i en træsko" den var de ret optaget af, så den er blevet lavet flere gange i ugens løb.





Torsdag formiddag på legepladsen sad 6 børn i gyngen og der blev sunget Mester Jakob og Lille Peder Edderkop, humøret var højt, en dejlig formiddag på legepladsen, solen skinnende endelig, måske børnene også kunne mærke, hvor dejligt det var.

[Se flere billeder fra ugen der gik lige her!](#)

Ida har til samling fortalt historien om Guldlok og de tre bjørne, de sidder koncentreret, lytter og er meget opmærksomme. Det er så godt med en ny historie engang imellem, til at vække hjernen.

Vi har også været i det kreative hjørne med maling og pensel, I har nok set de flotte malerier, som børnene er ret stolte af. Dem der ikke var med til at male, så da også ret hurtigt, at der var kommet noget nyt på væggen.



GOD WEEKEND
KLAUS