

NYHEDSBREV



Uge 51 2019

Ugeplan uge 2

Mandag	
Tirsdag	Myrer og frøer: fortælletime, Humlebier musik og fortælling i salen.
Onsdag	Alle: fortælletime
Torsdag	
Fredag	



NYHEDER FRA LARVERNE

Først på ugen havde vi en del sygdom, så i tirsdays til julegudstjenesten var der kun fire børn, som vi kunne tage med, men det blev en hyggelig tur, hvor vi hørte kirkeklokkerne ringe, sang julesalmer, så krybbespil og dansede om juletræ, det er en dejlig tradition. Inde i kirken lå der en flagermus, som var faldet ned igennem tårnet, det var da også den børnene snakkede mest om, da vi kom hjem. Da vi kom hjem, ventede der lækker risengrød til alle, som William og Oliver's mor havde lavet, stor tak for det.



Nu er vi også snart klar til at gå på juleferie, der er næsten heller ikke flere pakker fra vores nisse. Børnene har været spændte hver dag på at se, hvad der har været i pakken, de har jo skulle skiftes til at åbne pakken og dele ud til de andre børn, det har de alle været rigtig gode til.



Vi har selvfølgelig også været i Byparken, vi så en stor flot regnbue på himlen, og snakkede om alle de farver den havde, selv pink blev nævnt. Det har regnet så meget, at der var dybe vandpytter, så vi måtte gå i kanten, men kunne kaste sten der i, det var nu også meget sjovt. Fantastisk så gode de er til at gå i kanten på de dybe vandpytter og forstå at det kun er de små, vi må hoppe i.

Vi vil gerne sige stor TAK til alle vores søde nissebørn, som har givet os adventsgaver og julekort med søde ord, det kan vi altid bruge, selvom vi har så mange glæder og oplevelser med jeres børn hver dag, er det skønt at blive påskønnet og værdsat.

Tak til alle både store og små for et dejligt år i vuggestuen.

[Se flere billeder fra ugen der gik her](#)



UGEN DER GIK I BØRNEHAVEN

Tirsdag var børnehaven også i kirke.

Det er rigtig fint at præsten har tilpasset julegudstjenesterne sådan at de yngste får det på én måde og de ældste på en anden måde.

Børnehaven skulle dog heller ikke snydes for krybbe og dans om juletræet.



Fredagen blev brugt til at lave mad over bål. Børnene kan meget selv. Lige fra at tænde bål, skære grøntsager samt røre i gryden. De fleste elsker at hjælpe til med opgaver som at lave mad. Selvom det kan være svært at få passet ind i en travl hverdag, giver det børnene en følelse af selvværd, når mor og far (eller pædagogen) skal have hjælp til madlavningen. - En følelse af at "jeg er betydningsfuld". Så gør det måske knap så meget at gulerødderne bliver skæve og peberfrugten bliver i meget store stykker.

Suppen smagte i øvrigt fantastisk. Flere børn kunne spise både 3, 4 og 5 portioner. Mad fra bål smager bare bedre.

Efter en hyggelig men også kold formiddag på legepladsen blev eftermiddagen brugt til en hyggelig julefilm med Mickey Mouse.



- Tusind tak til Jer forældre for de fine adventsgaver til personalet. Det varmer rigtig meget!

[Se flere billeder fra ugen der gik her](#)



Husk sikkerhedsbrillerne!

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR!
KLAUS