

# NYHEDSBREV



Uge 9 2019

Ugeplan uge 10:

Mandag	Velkommen til Celina (larve), Lærke (myre), Tino (myre) og Adrian (myre)
Tirsdag	Myrer og frøer: fortælletime Humlebier musik og fortælling i salen.
Onsdag	Alle: fortælletime
Torsdag	Humlebier: filurbog.
Fredag	

## PERSONALENYT

Som jeg fortalte i sidste nyhedsbrev, stopper Karoline hos os den 1. april. Vi har fundet en løsning, der hedder at vi har brug for en medarbejder i april og maj. Fra 1. juni er Annedorte tilbage fra barsel og hun vil så blive en del af børnehaven. Jette bliver dermed i vuggestuen mindst et halvt år mere, indtil Emma er tilbage fra barsel.

Skulle du kende en, der kender en, der kunne være et godt bud på en medarbejder i april og maj måned, hører jeg meget gerne derom. Der mangler desuden en lærer/undervisningsassistent/medhjælper i skolen i marts måned, så det kunne måske blive en kombi-stilling. Giv gerne besked, hvis der skulle være et godt bud på en god medarbejder.



## NYT FRA LARVERNE

Ugen startede med fastelavnsfest med flotte udklædte børn og voksne. Først fik vi boller med blå og lyserød glasur, nogen fik overbid for glasur er lækkert, men de fleste var nu også gode til at spise bollerne. Bagefter slog vi så katten af tønden, den var



svær at slå i stykker, selvom den var af pap, men efter flere slag og lidt hjælp fik Ida den slået ned, og ud kom små müslibar, saltstænger og balloner. Vi sad længe på gulvet og hyggede os med det og legede. Det var en rigtig hyggelig formiddag.



Vi har også snakket meget om farver, hvilken farve er dine bukser din trøje osv. og sunget "Se min kjole er rød som rosen" mange af børnene er super dygtige til farver og har helt styr på det.





Vi har også været i Byparken på scootere og klapvogn, flere susede afsted på stierne, Asger var forrest, men pludselig kunne han ikke komme længere, der var en revne på tværs af vejen, han stoppede op, og sagde "hov et hul" hvorefter han kørte udenfor stien og rundt, så han kunne komme tilbage til de andre.



Børn elsker at lege med vand, så derfor har vi også prøvet at lege med vand på badeværelset iført underbukser og skridsikre sokker, fordi gulvet kan være glat, når det er vådt, og hold nu op hvor de hyggede sig, der blev hældt fra kop til kop, øset med skeer, sejlet med småting og sprøjtet lidt.

Se flere billeder her: [http://naturmusen.dk/?page\\_id=2821](http://naturmusen.dk/?page_id=2821)



Fastelavnsfest med 0. kl.

Alle var flot klædt ud, da vi mandag slog katten af tønden i gymnastiksalen.

Humlebierne var sammen med 0.kl. om den ene tønde, mens myrer og frøer skulle forsøge at



slå den anden i stykker. For de ældste gik det sådan at den kun lige nåede rækken igennem en gang inden Benedicte slog det afgørende slag.

Hos de yngste tog det dog noget længere tid. Men Alfred blev katekonge og alle kunne sætte sig til "bordet" som bestod af en papirdug, der var rullet ud på gulvet. Så var der fastelavnsboller og saftvand til alle.

## YOGA

Onsdag var frøerne til yoga sammen med to humlebier (Benedicte og Sofie).

Vi lagde ud med at klappe mantraet Ong Namō Guru Dev Namō. Et indisk mantra, som betyder, at nu er vi klar til at lave yoga og lære noget af det. Lære noget om bevægelse, balance, sanser og venskaber - blandt andet. Derefter gik vi i gang med at lave yoga.

I børneyogaen gør vi ofte det, at vi fortæller en historie, hvor yogastillingerne indgår. Det kan f.eks være en tur til stranden, hvor vi er krabber, pingviner og hvaler. Eller en tur i skoven, hvor vi er træer, blomster og sten.

Denne gang var vi på travetur op ad et bjerg. Undervejs mødte vi aber, gorillaer, elefanter, sommerfugle, løver, slanger, tigre og mus. Vi lavede en hilsen til solen på toppen af bjerget - og vi nåede både at cykle hen til bjerget, ro i robåd på en flod, flyve ned igen og tage bilen hjem.



Efter den tur var vi godt trætte. Vi fandt et timeglas, som vi kiggede på i et minuts tid, og derefter lagde vi os ned på ryggen med vores nye øjenpuder over øjnene. I flere minutter var der så stille, at man ville kunne høre en knappenål falde.

Børnene er vilde med de forskellige måder at være stille på!

Vi sluttede af med at synge Sat Nam. (endnu et indisk mantra, som betyder "sandhed er min identitet" eller "jeg er 100% mig, når jeg er sammen med dig") og sige Namaste ("jeg kan godt li' at være sammen med dig").

Lærke fra 9. klasse kommer hver tirsdag og torsdag eftermiddag for at hjælpe til i vuggestuen. Af og til kommer hun ind i børnehaven, hvis der er mere brug for det der.

Torsdag eftermiddag satte hun gang i en dans til Tørfisk's VLTJ. En stjernestund for de tilbageværende i børnehaven. Se videoen lige her. [http://naturmusen.dk/?page\\_id=798](http://naturmusen.dk/?page_id=798)

Se flere billeder fra ugen der gik her: [http://naturmusen.dk/?page\\_id=2821](http://naturmusen.dk/?page_id=2821)

GOD WEEKEND  
KLAUS