

Nyhedsbrev



Uge 16 2020



NYT FRA NATURMUSEEN.

Så er vi endelig i gang igen og de børn, der har været her i denne uge, har tydeligvis nydt at komme tilbage til en lidt mere almindelig hverdag. Mange rutiner er ændret, men børnene er meget hurtige til at vænne sig til den nye struktur. Da børnene mødte ind til et stort rødt stopskilt på døren, der fortalte at forældre ikke må komme indenfor, var det lidt svært. Men også for forældrene var det måske lidt svært at aflevere sine børn til en pædagog udenfor. Men alt dette bliver snart hverdag og det, der kan lyde noget besværligt i starten, viser sig at være en overkommelig opgave og en anledning til at prøve nye måder af og tænke kreativt.

Vi er glade og fulde af fortrøstning. Det vigtigste af alt er, at børnene også er glade og føler sig godt tilpas.

SKOVGRUPPE

De ældste fra børnehaven har hurtigt etableret sig på grunden og fundet på mange sjove lege med ting som i udgangspunktet ikke er legetøj. Men børns kreativitet og fantasi kan (og skal) ikke tøjles. Et gammelt skraldespandsstativ, et sjippetov og nogle brændekævler kan give anledning til mange sjove eksperimenter.

I næste uge kommer det til at foregå i skoven mandag – torsdag og der er mulighederne endnu flere. Karsten har renoveret toilettet, så vi nu er klart til at indtage skoven. Det bliver spændende at prøve hvordan det er, at være i skoven en hel dag. Jeg er helt sikker på, at i hver dag vil hente nogle børn, der er både friske og sunde. Skoven er bare et godt sted, hvis man vil minimere smitterisiko. Det giver helt sikkert også nogle ekstra trætte børn, der har løbet rundt i skoven op og ned ad bakkerne hele dagen.



DRONNINGENS FØDSELSDAG

Myrerne var torsdag med til at fejre dronningens fødselsdag. Vi havde taget den bærbare med udenfor og sluttet et par højtalere til. Nu kunne vi rigtig høre hvordan Phillip Faber fra DR spillede og sang: "I dag er det dronningens fødselsdag, hurra, hurra, hurra!" Børnene var dybt optaget og forsøgte også at synge med på "solen er så rød mor". Det blev til mange gode snakke om at vi havde en dronning i landet og hvad en dronning er for en. Et lille videoklip er lagt på Facebook og det så børnene 4 gange lige i træk, sang med, pegede hinanden ud og diskuterede, hvor længe dronningen mon havde fødselsdag og om hun kunne li' kagen. Vlada sang: "Dronning har fødselsdag og det har hun jo og det er i dag"!



I denne svære Corona-tid bliver vores dronning lige pludselig samlingspunkt og noget, der kan binde os sammen som danskere. Det er en følelse børn også kan fornemme er med til at fremme en følelse af fællesskab. Ikke bare mellem dig og mig, men med hele Danmark.

Se videoklipet her: <https://www.facebook.com/naturmusen/videos/2325138957793743/>



Så blev flagstangen gjort forårklar.



To glade guttere.

SOLCREME:

Vi er i denne tid ude hele dagen og solen er begyndt at brænde, skønt vinden kan være kold. Derfor vil jeg gerne opfordre til at man smørret sit barn ind i solcreme inden de møder i børnehaven/vuggestuen.

MADPAKKER:

Vuggestuens børn behøver ikke at have frostelement ved deres madpakke, da det kun er personalet, der håndterer dem og de kommer i køleskabet ved ankomst. Flere forældre har lavet madpakker, hvor det er meget let for børnene at pakke maden ud og spise.



Vi har fået nye maskiner til sandkassen.

I vuggestuen er flere gode til at skære madderne i mindre mundrette stykker og pakke dem i lidt madpapir. På den måde får børnene en god oplevelse med at kunne selv og personalet skal samtidig ikke røre børnenes mad. Endnu en mindsning af smitterisiko.

Når børnene har frugt med, er det en god ide at skære frugten ud i mindre stykker. For at gøre en banan håndterbar for de mindste fingre, er det en god ide at skære et snit på langs med frugten.

Se flere billeder fra de sidste uger lige her: http://naturmusen.dk/?page_id=2821