

Nyhedsbrev



Uge 22 2020



VELKOMMEN!

I næste uge kan vi sige velkommen til 4 børn og 1 voksen.

Andrea og Ida flytter fra vuggestuen til børnehaven.

Anna er ny Humlebi og Noah kommer tilbage til frøgruppen.

Endelig kommer Annedorte tilbage og skal være pædagog i Myrer-gruppen.

Stort velkommen til alle!

Vi har i denne uge sagt farvel til David, som starter i Ørnhøj skole. Alma følger med til Ørnhøj, dog først fra 1. juli.

Tak for denne gang. Vi håber de begge må få en god start i deres nye omgivelser.

Endelig har vi sagt farvel til Agnete, som skal tilbage til højskolen.

NYT FRA LARVERNE

Så fik vi endnu en uge med godt vejr, vi nyder at være ude og tage på små ture. Et gråspurvepar har en rede med unger på legepladsen, det er flere af børnene interesseret i, spændende når de kommer med mad i næbet, og vi kan se, noget der bevæger sig inde i kassen.

Vi vil forsøge med lidt mere sang på legepladsen, vi prøvede en dag med sange på et staffeli, det var vældig spændende, og børnene var ret interesserede.

På tirsdag starter Ida og Andrea i børnehaven, vi ønsker dem held og lykke og glæder os over, at de ikke er længere væk, end at vi stadig kan se dem.

Samtidig siger vi velkommen til Niels og Johan.

Vi vil gerne have navn på alle madkasser, og hvis frugten er ved siden af, så kom det i en pose med navn eller skriv navn på F.eks en banan. Det er ofte svært for os at finde ud af, hvis der er hvis.



[Se flere billeder fra ugen der gik lige her!](#)

Dagene i skoven har fået en fast rytme med morgensamling, formiddagsfrugt, aktiviteter/troldeskole/førskole om formiddagen.

En dag til morgensamling fortalte Carina om hvad, der kunne være surt og hvad der er sødt. Børnene fik lov at smage på et stykke appelsin og et stykke citron. Det blev til en god snak om surt og sødt. Her var det selvfølgelig oplagt at synge sangen fra dramastykket i februar om de voksne, der er sure citroner.

Eftermiddagene går med lege som børnene selv finder på. ...og hvor er de dog gode til at finde på. Da vi tirsdag fik et læs brænde (tak til Felix og Camilla) troede vi at det da bare lige skulle lægges på plads, men pludselig havde nogle af børnene lavet bunken om til en fiskesø, hvor de kunne sidde på kanten og fiske. Ja fantasien fejler ikke noget.



Torsdag måtte vi sige farvel til David. Han havde taget en hel pose med godter med, som han kunne dele ud til børnene. Der blev også delt masser af kæmpe-krammere ud.

På fredag den 5. juni er det som bekendt grundlovsdag. Det betyder at skolebørnene har lidt tidligere fri og skolebusser derfor også køre lidt tidligere. Karsten henter derfor skovgruppen allerede kl. 12.45. herefter vil de tilbageværende børn være at finde på grunden eller i børnehaven. Da vi ved at mange holder fri eller har korte dage, vil vi muligvis slå de to børnehavegrupper sammen sidst på dagen.

Fredag havde myrerne besøg af to forventningsfulde larver der er så klar til at starte i børnehaven på tirsdag. At møde de børn, der forlod vuggestuen sidst, var et glædeligt gensyn.



[Se flere billeder fra ugen der gik lige her!](#)