

# NYHEDSBREV



Uge 26 2021

## Ugeplan uge 27

Mandag	Sommerhygge
Tirsdag	Vi laver bålmad - og sommerhygger.
Onsdag	Sommerhygge
Torsdag	Sommerhygge
Fredag	Sommerhygge

## NYT FRA VUGGESTUEN



Vi har haft en rigtig dejlig uge, børnene har været så glade for at se Sofie igen, de kan huske hende, så det er dejlig nemt med sådan en vikar.

Vi har haft hjælp af Klaus et par gange i ugens løb, så der har været godt gang i guitaren med fuld musik, sang og dans.



I torsdags var Sylvester, Jonathan og Lærke I på scooter/cykel tur om til fodboldbanerne, her kørte de hele vejen over banerne om til svævebanen, det kræver gode ben kræfter at komme igennem græsset, men de klarede det alle tre. Ved svævebanen var Karsten i gang med at grave med gravemaskine, så der var noget at kigge på.



På legepladsen har de bygget med de store klodser, hygget og læst bøger på tæppet i skyggen, pustet sæbebobler, malet med pensel og vand og fundet ud af, at der er små æbler på æbletræet, der er da også blevet smagt på dem, selvom vi prøver at forklare, at de er for små, og at de først skal spises, når de bliver store.



Pludselig kom Sofie derom med de andre børn, for de havde set gravemaskinen, så de skulle selvfølgelig også se den arbejde.

Flere børn er begyndt at sige ah ah ah med løftet pegefingre, hvor mon de har det fra? Vi laver lidt sjov med det, så bliver det jo endnu sjovere.



Mandag var Frøerne på cykeltur til Byparken, hvor de fik dyppet tæerne i både vand og sand. Se billeder fra turen på [Instagram](#).



Imens byggede Myrerne klods-tårne på plænen og huler i skuret, og de gravede kæmpe huller i sandkassen.

Tirsdag og onsdag legede vi på både børnehavens og skolens legeplads. Den frie leg er udviklende for børnene, og de nyder, når de bare får lov til at lege uforstyrret og på kryds og tværs af aldersgrupper.



Torsdag udfordrede vi finmotorikken med kridtmaling. Først blev området gjort klar af en flok ivrige flise-fejere med koste, så fliserne var klar til projektet.



Så rev de voksne de store, farvede kridt fint på et skarpt rivejern. Bagefter blev kridtpulveret blandet op med vand, penslerne lagt frem på bordet - og så malede Myrer, Frøer og Humlebier på livet løs, mens de voksne fortsatte produktionen, så skåle og kopper kunne blive fyldt op igen næsten lige så hurtigt, som de blev tømt. Næsten 😊



Det var supersjovt at få love til at male med pensler på fliserne. Nogle indrammede fliser ved at male til kanten, andre malede med mange farver. Nogle blandede farver i skåle og studerede resultaterne, mens enkelte sneg sig til at male vægge i det røde legehuse.

Fredag var Humlebier og Frøer på Grunden, hvor de blandt andet snittede, svævede på svævebane og kastede bolde efter mål. En super hyggelig formiddag 😊



Se flere billeder her:

[http://naturmusen.dk/?page\\_id=2821](http://naturmusen.dk/?page_id=2821)

