

NYHEDSBREV



Uge 27 2021

Ugeplan uge 28

Mandag	Sommerhygge
Tirsdag	Sommerhygge
Onsdag	Sommerhygge
Torsdag	Sommerhygge
Fredag	Sommerhygge

NYT FRA VUGGESTUEN



I denne uge har flere børn klatret i æbletræet, både for at udfordre sig selv, men også for at få fat i et lille æble. De smager på

dem, går rundt med dem, og ja, de har også brugt dem som hoppebolde.

Vi har flere gange haft tæpper ude, det er dejligt at sidde i skyggen og kigge i bøger eller bare ligge og slappe af.



I tirsdags var vi i gymnastiksalen, hvor vi havde redskaber fremme. Der blev kravlet, hoppet og øvet balance. Vi løb også fra den ene ende til den anden, hvor vi sagde en to tre løb, og så kunne Johan vise, hvordan man skal stå med benene for at være parat til løb, det var der flere der skulle prøve.

Vi har leget med et vattæppe, hvor vi lavede hule under det og lavede blæsevejr. Børnene var rigtig gode til det, de forbandt det med faldskærmen, kunne vi nemt se.





En sjov lille stund. Magnus og Johan sidder på samme stol og har hver sin dukke, som de prøver på at give sutten. Flot, at de kunne sidde der sammen og efterligne hinandens leg.

I næste uge har Jette ferie, så kommer der en tidligere medhjælper, Agnete, og hjælper os i nogle timer.

NYT FRA BØRNEHAVEN



Mandag fandt vi neglelak frem. Det var en succes! Der var mange fine farver, og børnene syntes, at det var spændende. Alle fik mulighed for at vælge neglelakken til eller fra, og de, som fik det på, var superstolte.

Det er vigtigt for børns identitetsdannelse, at de både har mulighed for at lege med traktorer og få neglelak på - uanset om de er drenge eller piger. Derfor er vi opmærksomme på, så vidt muligt, ikke at italesætte noget som drenge- eller pige-leg.



Tirsdag holdt vi Jespers fødselsdag med sang og chokolade. Det er altid skønt at blive fejret, være midtpunkt, dele ud og få gave.

Der blev lavet en lækker kødsovs over bålet, som vi spiste på pasta og med majs, tomat og agurker til. Lækkert, lækkert!

Om eftermiddagen var det et værre drilsk vejr. Det skiftevis dryppede, holdt tørt og øsregnede, så vi lavede en "kom herind, når det regner" base i skuret med tæpper, tegnegrej, bøger og diverse dyr. Der var løben til og fra, og det har udefra sikkert lignet kaos, men vi havde det dejligt!





Onsdag hyggede drengene sig på legepladsen, mens pigerne var inviteret til sansedag i Myretuen. Her var der disket op med farvede ris, kopper, skåle og tallerkener, vandperlebad til hænder og fødder, sæbevandsbaljer med svampe og børster og hovedbundsmassage i sofahjørnet. Alt dette - tilsat blid musik - gav pigerne ro til stille fordybelse, undren, samtaler og sansen.

Du kan se flere billeder fra sansedagen på vores [Instagram](#)

Torsdag var en del af drengene på multibanen, hvor de spillede fodbold på livet løs. Imens blev der på legepladsen bygget en stor, sej port af vores røde byggeklodser. Man kunne køre på cykel igennem porten, men der var kun plads til én cykel ad gangen. Det krævede tålmodighed at vente igen, så der blev i høj grad trænet behovsudsættelse.

Om eftermiddagen havde vi frisørsalon på legepladsen - du kan også se billeder af det på vores [Instagram](#)

Fredag hjalp nogle med at bage kage...



... imens andre gav en hjælpende hånd i skuret, hvor vores vindafskærmning var så ødelagt, at vi valgte at pille det ned.



Så ingen blæst og regn til os resten af sommeren, tak!

Se flere billeder her:

http://naturmusen.dk/?page_id=2821



**GOD WEEKEND
PERSONALET**