

NYHEDSBREV



Uge 45 2021

Ugeplan uge 46

Mandag	Ældstegruppen: På grunden kl. 08:05 – 12.00*
Tirsdag	Ældstegruppen: På grunden kl. 08:45 – 12.00* Humlebieerne musik med 0. og 1. klasse.kl. 08.10
Onsdag	Ældstegruppen: På grunden kl. 08:45 – 12.00*
Torsdag	Ældstegruppen: skov kl. 08:45 – 12.00*
Fredag	

*Bussen kører kl. 8.10, så kom i god tid. Medbring en taske med madpakke og lidt skiftetøj.



NYT FRA VUGGESTUEN

I denne uge har vi været i gymnastiksalen, hvor der blev danset til musik, spillet med bolde, kravlet på madrasser og løbet rundt.

En dag havde Lærke (voksen) lavet en hule i puderummet, det blev en hyggelig og god leg, hvor de også lå og hørte stille musik med lys og lyd fra Lærkes mobil.



Morten havde en eftermiddag gang i at samle en cykel til børnehaven, det er altid spændende at se på noget nyt, og mon han får en cykel ud af det?

Der er blevet læst og kigget i bøger, leget på legepladsen, været ude at kigge på maskiner og gået tur.

Tak for det store fremmøde til forældremødet, vi synes det var en rigtig hyggelig aften 😊

Se flere billeder her: http://naturmuseen.dk/?page_id=2821



Yngstegruppen

I denne uge har vi igen arbejdet med temaet bæredygtighed. Vi har set en film om, hvad der sker med de ting, vi smider i skraldespanden, og vi har talt om, hvad man kan bruge frugt- og grøntaffald til. Man kan for eksempel bage en kage med bananskræl, så det kastede frøerne sig ud i i tirsdags, mens myrerne blandt andet legede, dansede, snakkede om farver og fik læst historie.



I køkkenet blev der skåret bananer, blendet skræller, vejret af og hakket chokolade. Der blev smagt lidt på chokoladen undervejs, og flere kom nok også hjem med både æg og chokolade på tøjet. Tanken om bananskræller i kage var liiiiidt ulækker, men da vi dagen efter smagte et stort stykke hver, måtte vi altså indrømme, at det slet ikke var så tosset endda.

I løbet af ugen er der også blevet øvet forholdsord og højre-venstre - og så har vi leget en masse gode lege på legepladsen 😊



Ældstegruppen

Mandag lavede vi lækre pandekager over bålet i skoven, som vi spiste til dessert efter vi havde spist vores madpakker. Tålmodigheden blev sat på prøve, og der blev spurgt mange gange hvornår de skulle smage pandekagerne. Men det er altså heller ikke nemt at gå i duften af pandekager, og man så bare for at vide man skal vente. Men da vi bestemte, at det først blev efter madpakker de skulle have dem, gav det alligevel lidt ro, for så havde de noget at forholde sig til. Tirsdag var vi på grunden hvor vi legede en masse forskellige lege, bla: Bro, bro brille, banke, banke bøf, Alle mine kyllinger og Kluddermor. Vi er gået i gang med at lave julegaver til jer forældre, så ikke noget med at spørge for meget ind til de hemmeligheder vi laver for tiden 😊 Onsdag var vi på grunden igen, og fortsatte med julegaver. Torsdag var vi igen i skoven, hvor vi lavede morgengymnastik og der var god tid til fri leg. Når vi er så meget ude af huset, er det god ide med ekstra vanter, hue og en varm trøje i deres skovtaske, da de godt kan komme til at fryse, eller få våde handsker.

Forældremøde

På tirsdag d 16. november er der forældremøde, vi håber at se jer til en hyggelig aften hvor vi vil prøve at give jer et indblik i jeres børn hverdag her i børnehaven. 😊

