

Afdelingslederens beretning 2022

Omkring år 2090 vil jeres børn måske være gået på pension og kan se tilbage på et forhåbentligt godt arbejdsliv. Nogen vil måske have arbejdet som håndværkere, nogen er kunstnere og nogen har måske været turistguide på månen. Vi ved det ikke! Men vi ved at det vi giver børnene med i deres tidlige år, vil være med til at præge deres voksne liv og arbejdsliv.

Så når børnene i vuggestuen synger et væld af sange, lærer rim og remser, danser og løber til musik, er det med til at udvikle sproget, ordforrådet, kropssprog og glæden ved musik. Det er ikke sikkert alle skal være musikere, men der er ingen tvivl om at de børn, der har sunget meget i vuggestuen og børnehaven kommer til at opleve glæde ved sang og musik. Måske bliver nogen "noget ved musikken", mens andre bare elsker at skråle løs i bilen, når deres yndlingssang bliver spillet i radioen.

I både vuggestuen og i børnehaven lægger vi stor vægt på at børnene bliver præsenteret for forskelligartet musik og forskellige måder at bruge musik på. Om det er vuggestuen, der fredag morgen danser til latinamerikanske rytmer, børnehaven, der lytter til stille jazz onsdag morgen eller om det til spil på kazoo til tirsdagsmusik med 0. og 1. klasse, vil det helt sikkert sætte spor og udvikle glæden ved musik.

Vi synger rigtig meget med børnene. Det udvikler deres sprog på en måde alm. tale ikke kan, men også rent kognitivt sker der noget, når børnene bliver præsenteret for sange med og uden fagter. Det er utroligt at opleve, hvordan helt små vuggestuebørn på ganske kort tid, forsøger at lave de fagter, der passer til "Der sad en myg på en elefant" eller sangen om papegøjen.

Natur

En anden kerneværdi som NaturMusen bygger på er natur. Natur, er altid til stede på den ene eller anden måde i børns dagligdag. Samtidig er det noget alle behøver at forholde sig til, ikke mindst i lyset af hvad fremtiden bringer for den jord, vores børn skal vokse op i. Det er helt afgørende at vores børn får øjnene op for vigtigheden af den natur vi alle er en del af og som ingen kan leve uden. Det er ikke bare et spørgsmål om man kan lide at gå en tur i skoven eller ej, men det er helt fundamentalt at børn lære noget om den værdi naturen har for os som mennesker. Medierne fortæller om de grusomme konsekvenser vores overforbrug har for vores natur, men børnene skal selvfølgelig starte et helt andet sted.

For eksempel har yngstegruppen arbejdet med jord, kompost og orme. Et emne, der rammer direkte ned i læreplanstemaet om natur og science. Børnene har hørt meget om hvordan rester fra vores mad, kan omsættes i en kompostbeholder, når der er orme, der klarer arbejdet. Vi har set på orme, rørt ved orme og været med til at fodre dem med æbleskrog og gulerodsskræller.

Coronatiden har gjort, at skoven blevet opprioriteret i høj grad. Ældstegruppen er i skoven mandag, tirsdag, onsdag og torsdag. Skoven og naturen rummer en uudtømmelig kilde til leg og dannelse. Hvis den voksne har øje for det, har vi i skoven en unik mulighed for at skærpe vores sanser og udvikle os personligt og socialt.

Når vi går en tur ud i det ukendte, kan man se mere end bare træer, sten og græs. Hvis man bukker sig ned sammen med børnene, løfter en rådden gren eller lægger sig i det bløde mos, åbner der sig en verden af oplevelser og læring, som langt de fleste børn nyder at være med til.

Men skoven er en ramme for pædagogiske aktiviteter, der kun lader sig begrænse af pædagogens opfindsomhed og evne til at se muligheder.

Skal der eksempelvis males fastelavnstønder, kan man male dem hjemme i børnehaven med pensel og maling som man plejer, men man kan også tage dem med i skoven og male dem ved hjælp af hjemmelavede pensler af grene, mos og lyng planter. Det giver nogle helt andre muligheder og et helt andet udtryk.

Vuggestuen er ofte i byparken. En tur i et kendt og overskueligt område, der alligevel byder på mere end hvad øjet ser. Der er mulighed for at bruge kræfterne ved løb på bakkerne, undersøge vandet, plukke blomster og meget andet. Efterhånden som vi får udbygget byparken, vil mulighederne bare blive flere. Byggeriet af et hus på grunden er nært forestående. I august kan vi forhåbentlig tage det i brug. Med det bliver mulighederne bare endnu flere. Her kan man komme ind, hvis der skulle komme en byge, man kan sætte sig med sin madpakke eller udfolde sine kreative evner på alle mulige og umulige måder.

Vi glæder os det det bliver en realitet.

Personalenormering

Ringkøbing-Skjern kommune afsatte i foråret 2021 midler til at opnormere vuggestuer og børnehaver.

Med det kom personalenormeringen i 2021 op på 10,1 time pr. uge pr. vuggestuebarn og 5,3 time pr. børnehavebarn.

Dette løft gjaldt selvfølgelig også det private område, i form af en øgning af det kommunale tilskud. Vi lagde os straks op ad de kommunale normeringstal.

Senere på året blev der sat fokus på andelen af pædagogisk uddannet personale, man ville styrke fagligheden i daginstitutionerne. Dette tog vi så konsekvensen af, da vi i januar ansatte Sussi som ny pædagog i stedet for Nikolaj, som var medhjælper. I forbindelse med opnormeringen af vuggestuen, vil vi ligeledes ansætte en uddannet pædagog til at varetage arbejdet med de man nye små.

Udvidelse af vuggestuen

Og netop udvidelsen af vuggestuen har været noget vi har arbejdet rigtig meget på i løbet af foråret.

For et halvt år siden så det ud til at vuggestuen ville få en betragtelig nedgang i børnetal i løbet af 2022. Det så så skidt ud, at det kunne gå hen og blive et økonomisk meget hårdt år. Men med et vendte det hele. De af byens børn, der var født i 2021, blev indmeldt samtidig med at flere udefra viste interesse og blev indmeldt. Da det så blev klart at Bolette stoppede som dagplejer i byen, stod 4 forældre pludselig med et problem, som skulle løses. Ledelsen og bestyrelsen besluttede ret hurtigt, at det var en opgave vil måtte tage på os, for at hjælpe de nødstedte forældre. Derfor åbnede vi op for en overbelægning ud over de 10 vuggestuebørn vi har plads til.

Lige nu er vi ved at arbejde med mulighederne for at skabe de nødvendige fysiske og personalemæssige rammer for de ekstra børn.

Kloakarbejde m.m.

Kloak arbejdet på skolen har præget efteråret. Som bekendt har vi været nødt til at forny eksisterende kloak samt etablere nye rør i forbindelse med regnvandsseparering.

Det har for os bl.a. betydet at vuggestuens legeplads har været udfordret af i første omgang gravearbejdet og dernæst en masse sand og jord, der overraskende nok bliver til mudder når det regner samt en masse fliser, der ligger i stakke rundt omkring.

Senest er vores vaskerum blevet gennemrenoveret, da rørene under gulvet også skulle fornyes.

Men nu ser alting langt bedre ud. Der er lagt nye fliser foran vuggestuens indgang. Og så snart vejret bliver mere sommerligt, så der kan sås græs. Det skal nok blive rigtig flot.

Jeg vil gerne i den sammenhæng takke de forældre, der har hjulpet til med både gravning og fliselægning. Det er både vigtigt og rigtig dejligt, når I forældre giver en hånd med, hvor der trænger. Tak for det.

Forældreråd

Apropos forældre har NaturMusen jo et vigtigt organ, der hedder forældrerådet. Her kan forældre være med til at præge og forbedre rammerne omkring vuggestuen og børnehaven. Forældrerådet består af tre forældrevalgte fra NaturMusen. Lige nu er det Sarah, Simone og Dan. Sarah og Dan sidder også i bestyrelsen.

Dan har bedt mig sige et par ord om det arbejde der foregår i forældrerådet.

Forældrerådet mødes ca. en gang hver anden måned sammen med mig. Her kan de få et indblik i dagligdagen i NaturMusen og nogle gange får de også et blik ned i motorrummet, til noget af det, der ikke er tilgængelig for andre forældre. Det kan give en større forståelse for det arbejde personale og ledelse udfører og begrundelser for nogle af de valg vi må træffe i institutionen.

Når vi vil lave markante forandringer, bliver forældrerådet altid taget med på råd. Herigennem har personalet og jeg en mulighed for at se situationen i en forælders perspektiv. Det kan vi alle blive klogere af.

Udover disse funktioner, har forældrerådet også mulighed for at lave forældrearrangementer.

I oktober havde vi løvfaldsfest på grunden ved p-pladsen. Et super godt arrangement for alle forældre og børn i vuggestuen, børnehaven og sfo'en. Alle havde græskar med som skulle udkæres til flotte græskar hoveder, og flere var helt utrolig kreative. Til slut blev alle græskar sat op på række og præmier for flotteste og mest uhyggelige blev uddelt. Derudover var der mulighed for at bage snobrød og spise kage, som var bagt af sfo'en. Hele overskuddet fra arrangementet går til *Børns vilkår*. Det er en tradition, der er værd at holde i hævd.

I november var forældrerådet med til at arrangere forældremøde i hhv. vuggestuen og børnehaven. Personalet havde forberedt mødet med informationer om hverdagen og de pædagogiske tiltag, der præger os lige nu. Samtidig blev forældrene aktiverede. I vuggestuen blev der sunget og fortalt historier, i yngstegruppen kunne forældrene prøve en dans med "søde Sally sukkertop" og ældstegruppens forældre fik et flot billedshow med billeder fra skovgruppen. Forældrerådet fortalte ligeledes hvem de er og om deres arbejde. Der blev også rig mulighed for at spørge ind til det ene og andet.

Corona

De sidste døgninger fra coronatiden har så småt lagt sig. Vi har nok en tendens til at glemme det, der var træls og besværligt, for det har det da været med al den sygdom, karantæner og testning. Da det var allerværst med sygdom blandt personalet, var I forældre rigtig gode til at finde løsninger, der kunne lette arbejdsbyrden for dem, der var tilbage til at passe børnene. Nogen fandt alternative pasningsmuligheder,

nogen kunne aflevere lidt senere eller hente lidt tidligere og endelig fik vi hjælp fra en forælder, der gik ind og hjalp til i løbet af dagen. Mange tak til jer alle sammen!

Personalet har holdt for i denne tid. Ud over tests i en uendelighed, skulle personalet hele tiden forholde sig til de spørgsmål der måtte komme fra bekymrede forældre, være klar til at ændre på arbejdstider, når nogen var syge og yde en ekstra indsats, når det var påkrævet.

Heldigvis har de fleste overstået Coronaen, men nu har influenzaen så overtaget scenen og igen gjort det besværligt at få en dag til at hænge sammen.

Jeg vil gerne takke forældregruppen for den forståelse i har udvist. Gang på gang har vi måttet aflyse aktiviteter og slå børnegrupper sammen for at komme gennem dagen, men de fleste har været gode til at tale med børnene om hvorfor dagen ikke bliver som de havde forventet. Det kan også være lærerigt for børn at ting kan blive lidt anderledes end man regnede med.

Personale

Sluttelig vil jeg gerne rette en stor tak til Personalet i NaturMusen. Det er Jer, der former dagen for børnene, Jer der bruger tid på at planlægge aktiviteter, der enten kan have et bestemt mål for den konkrete gruppe eller en aktivitet, der kan udvide børnenes horisont og handlemuligheder og det er Jer der hver dag gør jeres bedste for at alle børn bliver set, hørt og forstået som dem de er.

Da jeg på et tidspunkt havde besøg af en pædagogisk konsulent fra kommunen, siger han på et tidspunkt: "det er et godt hold du har Klaus!" ...og ja, I er et godt hold. Det er ikke nogen selvfølge at en personalegruppe fungerer godt og bruger sig selv og hinanden både pædagogisk, men også mellemmenneskeligt som i formår. Tak for jer!

Da vi startede denne aften, sang vi "Giv os tiden tilbage og lad os bruge hvert ethvert timeslag." mindede det mig om, hvor dyrebar tiden er – ikke mindst når man går i vuggestuen og børnehaven. Det er en tid, hvor man ikke skal forholde sig til tid. Hvor det at lege skal være én lang kontinuert bevægelse gennem dagen og hvor fordybelse er en selvfølge. Vi kan tids nok begynde at dele børns tid op i skemaer. Det skal nok komme, når de starter i skole, men lige nu har børn al den tid de har lyst til. Tid til at lade sig fylde med oplevelser og udvikle sig i det tempo, der passer til lige præcis dem.

Når jeres børn en gang om mange år kigger tilbage på deres barndom i vuggestuen og børnehaven, er det ikke sikkert at de kan huske den enkelte voksne eller de aktiviteter, der har været med til at lægge fundamentet til hvem de er og hvordan de tænker. Men jeg er helt sikker på at NaturMusen har sat sine spor og at de husker det som en god tid, da de gik i vuggestue og børnehave i Grønbjerg.