

## **NaturMusen fik en lille ny.**

2015 blev et skelsættende år.

Sidste år ved denne tid, var det med en hvis bæven, at vi kunne offentliggøre åbning af vuggestue i Grønbjerg. Var der kunder i butikken? Ville folk til vælge vuggestue i en lille by som Grønbjerg? Var det mon investeringen værd.

En ting var at oprette en vuggestue, men kunne den mon overleve på den lange bane?

Da vi nåede 6 indmeldte børn, kunne vi ånde lettet op for en stund, og som ugerne og månederne gik, begyndte en ny hverdag at tage form.

Der har været positive tilbagemeldinger fra alle sider. Forældrene giver udtryk for at der er tilfredse med stedet og vi har med tiden kunnet høre, at vi har fået skabt os et godt ry ude omkring i lokalområdet og længere væk.

Men inden vi nåede der til, måtte NaturMusen gennemgå en enorm forandring. Huset blev delt i to og mens byggeriet af den nye vuggestue foregik på den ene side, måtte børnehaven finde nye måder at indrette hverdagen. Det er ofte i disse forandringsprocesser at nye ideer opstår, men det kræver man tager ja-hatten på og det må man så sandelig sige personalet gjorde. Frem mod åbningen af vuggestuen måtte en større omstrukturering af medarbejderstaben foregå. Annedorte skulle være pædagog i vuggestuen og det efterlod en tom plads i børnehaven. Vuggestuen skulle selvfølgelig have endnu en medarbejder. Derfor manglede vi også en pædagogmedhjælper der.

Lige inden sommerferien blev Jakob ansat som medhjælper i børnehaven og Bolette som medhjælper i vuggestuen. Hvor er det fantastisk at finde to så kompetente og hjertevarme medarbejdere. Bolette og Jakob er nu blevet en fast bestanddel af NaturMusen og er derfor med til at tegne et billede af det bedste pasningstilbud i området.

## **En rude ind til fremtiden.**

At starte en ny vuggestue op kræver dygtige medarbejdere i den proces det er at skulle forme og gennemtænke, hvordan en hverdag i en vuggestue skal fungere. Annedorte tog i praktik i Skovhuset i Skjern for at blive klogere på, hvordan vuggestuelivet egentlig er, og da hun var tilbage kunne, hun sammen med Bolette gøre sig de fornødne tanker og forberedelser der skulle til frem mod indvielsen den 15. august

At gå i vuggestue i NaturMusen må være det bedste sted at vokse op udvikle sig. Alt lige bortset fra hjemme hos mor og far. Medarbejdere gør det til et dejligt og trygt sted at vokse op. Som vuggestuebarn ved man naturligvis ikke hvad man er på vej ind i, men det store fællesskab i Grønbjerg Friskole og NaturMusen skal det lille barn med tiden blive en del af. Fællesskabet her på stedet er ikke selve målet. Men målet er at kunne navigere i en fjern og ukendt fremtid, hvor det at indgå i forskellige fællesskaber altid vil være et vilkår i livet. Men for at blive en del af dette fællesskab, må man vide, hvem man selv er og der er vuggestuen er et godt udgangspunkt for at lære hvad det vil sige at være mig.

Efterhånden som vuggestuebørnene (Larverne) bliver store og mere selvstændige, får de øjnene op for det, der foregår på den anden side af den glasdør, der adskiller vuggestuen fra børnehaven.

Alt det som vuggestuebarnet ser foregå inde i bag ruden, skal det engang blive en del af. Vores mål for NaturMusen er netop at gøre denne overgang blød og naturlig.

I perioder, hvor personalet i NaturMusen er på lavt blus, f.eks. i ferier og morgen/eftermiddagstimerne, får vuggestuebørnene mulighed for at prøve det nye territorium af.

Vi oplever at børnene hurtigt bliver trygge i de nye omgivelser og interessen fra både skolebørn og børnehalebørn er enorm. Pludselig bliver et omsorgs-gen aktiveret hos dem og alle ved instinktivt, at man skal passe godt på et så lille barn.

Men også den anden vej virker brobygningen mellem børnehave og vuggestue. Det er i høj kurs at få lov til at komme ind til Larverne. Alt er knap så hektisk, som det til tider kan være i børnehaven. Her kan man finde ro. Når det hele bliver alt for svært som lille myre blandt 30 andre børn, er det rart at have et helle bag ruden. Men næsten dagligt er det også et sted, hvor skolebørn hænger ud.

Når så børnene bliver Frøer og Humlebier, peger pilen nu i højere grad ind mod skolen. Hver tirsdag har denne gruppe musik med 0. og 1. klasse og efterfølgende er de med til morgensamling for hele skolen. Vi oplever fra tid til anden, hvordan det kan være en meget stor udfordring for nogle børn at sætte sig sammen med over hundrede andre og meget større børn. Men vi oplever samtidig at ordningen med at have en morgensider, giver de små den tryghed og det mod, der skal til for at indgå i endnu et nyt fællesskab.

## Læreplantemaer

Alle vuggestuer og børnehaver skal arbejde med en række temaer, som tilsammen skal danne grobund for et alsidig læring i daginstitutionen.

Da vi sidste sommer blev enige om at behandle læreplanstemaet "Sprog" i sidste halvår af 2015, opstod pludselig en idé om en fælles fortælletime, hvor vuggestuen og børnehaven sammen skulle have en halv time med fortælling, drama og gode historier. At skabe et rum, hvor Larver, myrer og humlebier i fællesskab skulle høre en historie eller se og være med i et dramastykke, kræver opfindsomhed fra personalets side, men pædagoger og medhjælpere fra begge afdeling har løst denne opgave meget dygtigt, og vi oplever at både små og store ser frem til onsdag kl. 8.30.

For at udvide tiltaget, har myrer og humlebier hver torsdag deres helt egen fortælletime, hvor fortællingerne er tilpasset den aldersgruppe.

Da halvåret med læreplanstemaet sprog var ved at være til ende, beslutte personalet sig for at fortsætte det nye tiltag.

I år har vi taget fat på temaet "Kulturelle udtryksformer og værdier". Et emne, der passede som fod i hose med dramaforestillingen "Frem til fortiden". NaturMusen skulle lave en scene der afbilleder livet i stenalderen. I ugerne op til selve dramaugen, blev der læst og kigget i bjerge af bøger om stenalderlivet. Børnene blev bekendt med urokser, mammutter, stenredskaber og ting lavet af skind, ben og træ. Med lidt fantasi iblandet, fik vi efterhånden en scene stablet på benene. Vuggestuen sang en sang, som godt kunne være sunget i stenalderen. Denne blev så optaget på video, så de små også kunne være med i forestillingen.

## Humor er en svær ting!

I NaturMusen vægter vi humor blandt personalet. At have en glad og humoristisk tilgang til hinanden, gør stemningen mellem de voksne let, hvilket har en afsmittende effekt på børnene. At møde børn med velafstemt humor, tvinger dem til at tænke ud af boksen og blive kritiske over for det de hører. Vi skal naturligvis være påpasselige med til hvem og hvordan humoren benyttes.

Vi havde eksempelvis gode snakke med børnene fredag den 1. april. Man må gerne lave små løgnehistorier, men kun den ene dag og kun på en måde, så ingen bliver kede af det.

At NaturMusen er den bedste vuggestue og børnehave illustreres vist bedst gennem ord og billeder. Derfor denne lille film fra NaturMusen, hvor forældrerådsformanden Mette Mortensen fortæller lidt om det arbejde der gøres i forældrerådet.

[Tilbageblik 2015 - 2016S](#)